

# Knipoogske

ofte

De KOSK-flash in tijden van Corona

Nummer 5

van 1 juli 2020

## **Beste clubleden**

Dit is het vijfde nummer van de Kosk-flash in tijden van Corona. Het is meteen het laatste. Corona waart nog altijd rond, maar er komt overal voldoende vertier op gang, ten minste waar wij wonen toch, opdat we de Kosk-flash een mondk masker kunnen omdoen. Dank aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft. Laten we nu alleen hopen dat Corona langzaam wegebt, dat de Kosk-flash geen heropflakking kent en dat de Kosk zijn werking op volle kracht kan hervatten. Vrijdag 3 juli werd het lokaal voor de eerste keer weer opengesteld. Ian Vandelacluze won het blitztoernooi. Zaterdag 4 juli maakten we met zijn negenen met Olivia als deskundige gids een fietstocht langs de Crystal Ship- kunstwerken. We trotseerden helse regenbuien en woedende winden. Nonkel zorgde voor een mobiele bar en de Armenonville bracht achteraf ons vochtpeil weer op niveau.

Veel leesplezier met deze laatste editie van Knipoogske  
De voorzitter

# Ruben

## Dagboek van een schaker in tijden van Corona - deel 2

### Dinsdag 21 april

Vandaag vier ik mijn eerste verjaardag in het jaar 0 van de Coronatijdrekening. Een totaal nieuwe ervaring. Zij, die naar analogie met de christelijke tijdrekening, denken dat dit het jaar 1 is in de Coronatijdrekening, vergissen zich. Tijdrekeningen starten in het jaar 0. Dat aftandse Jezusfanboys geen elementaire wiskundige kennis hebben, geeft hun niet het recht anderen op een dwaalspoor te brengen.

Ik krijg van vrouwlief 3 flessen wijn respectievelijk uit het jaar -7, -5 en -3. Ik neem me voor de flessen te stockeren in een kluis. Ik vermoed dat binnen 30 jaar de tot azijn verworpen wijn van voor de tijdrekening veel waard zal zijn. Helaas heb ik geen kluis. Om dus rijk te kunnen worden moet ik in feite al rijk zijn en een kluis hebben. De wereld zit oneerlijk in elkaar. En enkel een kluis kopen voor die 3 flessen wijn, lijkt me ook geen winstgevende investering. Misschien moet ik de flessen gewoon leegdrinken.

Op de mijmeringen over de wijn na, verloopt mijn verjaardag precies zoals in pre-Corona tijden. De taart uit de Carrefour is even slecht als het jaar ervoor, de automatisch gegenereerde verjaardagswensen die de sociale media rondsturen, zijn even dom als ervoor, en 's avonds zak ik weg en mijn zetel en voel ik absoluut niet een jaar ouder. Een dag om snel te vergeten.

De volgende dag krijg ik het verschrikkelijke nieuws dat Rudi Valcke, collega in het Byccoteam in coma ligt in een Hasselts ziekenhuis. Rita, zijn vrouw, is als verpleegster tijdens haar werk besmet geraakt, zij het zonder zware symptomen. Rita heeft op haar beurt Rudi besmet en die ligt nu aan een beademingstoestel te vechten voor zijn leven. Een binnenkomer van formaat.

### Vrijdag 1 mei

De dag van de arbeid. Belangrijker dan ooit voor hen die door Corona al dan niet tijdelijk zonder werk zijn gevallen. De jaarlijkse optochten gaan uiteraard niet door terwijl de werkgelegenheid sterk onder druk komt. Gelukkig is er voor IT-consultants weinig impact.

Om 11u besluit ik mijn werk even te onderbreken en een frisse neus te halen. Buiten staat er een harde bries. De wind en Corona maken de straten leeg. De gesloten restaurants langs de Visserskaai en de Zeedijk dragen bij tot de desolate indruk. Ik wandel de Westelijke Stredam op en ben er helemaal alleen, een unieke belevenis.

De wind slaat in mijn gezicht en doet de golven schuimen. Massa's zuivere coronavrije zeelucht dringt diep door in mijn longen. De wandeling doet me geweldig deugd. Alle zorgen

uit mijn hoofd zijn verdwenen en maken plaats voor creatieve ideeën. Corona is toch nog voor iets goed.

De dag erop hebben we een nieuwe videoconferentie met het bestuur van de KBSB. Nieuwe zaken wennen snel en de vergadering is quasi voltallig. Iedereen behalve een parasiet (er zitten er 3 in het bestuur) is zonder morren op afstand present. We besluiten dat er een buitengewone algemene vergadering komt op 20 juni. Momenteel zijn er geen zalen beschikbaar, dus wordt het een grote videoconferentie, waarbij de leden op afstand kunnen stemmen. Dit wordt voor mijn elektronisch stelsysteem een serieuze aanpassing, te realiseren in 6 weken tijd.

### **Vrijdag 8 mei**

De eerste versoepelingen van de lockdown zijn een feit. We morgen terug buitensporten. Ik rij met de fiets rond in Oostende en passeer langs het sportcentrum, oord van vermaak en verderf voor velen. De jeugdploegen basket zijn op de buitenterreinen voor de sporthal aan het trainen. Ik knoop een gesprek aan met de verantwoordelijke trainer. De jeugd snakt naar sport, zegt ze. En ik snak naar de schaakclub, zeg ik.

Zonder dat iemand het beseft, loop ik op het einde van gesprek door naar ons schaaklokaal dat al 2 maanden geen bezoek meer ontvangen heeft, en ontgrendel beide deuren. Het ruikt er muf en doet me denken aan de typische geur die er hing toen we tapijt in het lokaal hadden.

Ik zet de deuren even open en verken de frigo en de chips. De meeste chips zijn over datum.

Ik stel 's avonds aan het bestuur voor dat we misschien eens de tafels buiten kunnen zetten om te trainen, zoals in die fantastische zomers van 1981 en 1982, toen de KOSK zo goed als iedere zomerse namiddag open was (met dank aan Glenn) en waar we onder de luide tonen van Deep Purple menig blitztoernooitje speelden. De reactie is vrij lauw. Dag roept het weer in als excuus, maar echte zeebonken weten beter.

### **Zaterdag 23 mei**

Dankzij de regel van 4 bubbels, heb ik afgelopen zondag voor het eerste sinds 2 maanden mijn dochter gezien. Om dat te vieren en om de tel niet kwijt te raken heb ik een fles bubbels opengerukt (van een bevriende wijnhandelaar uit Elverdinge). Hoe meer bubbels hoe meer vreugd, hoezeer de regering die ook wil beperken.

Nu we verdere versoepelingen van de lockdown krijgen, is er duidelijk meer volk op straat. Oostende herleeft, zij het nog niet op café. Waar het anders in de Cirkelstraat zo rustig is, produceert de lenteschoonmaak van de tweedeverblijvers animositeit en zelf enig nachtlawaai.

Ik wandel 's middags in de nieuwe eenrichtingsstraat voor voetgangers, zijnde de Kapellestraat. Het is niet over de koppen lopen zoals enigszins gevreesd. Overal staan bemande blauwe hesjes om je eraan te herinneren waar het rechte pad is.

Wanneer ik een persoon passeer die toch tegen de staprichting ingaat, wijs ik hem erop. Parmantig toont hij dat ook hij tot de blauwe hesjesbrigade behoort. "Alsof dat je beschermt tegen het virus", roep ik hem na, waarna hij toch een iets minder vrolijk gezicht trekt.

Rudi Valcke is ondertussen aan de beterhand. Hij wordt niet langer kunstmatig beademd. Nu volgt de lange revalidatieweg naar een betere toekomst.

### **Woensdag 1 juni**

De dag begint slecht. De geschillencommissie van de KBSB heeft de klacht aanvaard die 9 clubs hadden aangespannen tegen de beslissing van het bestuur om de interclubseizoen 2019-20 te annuleren.

De geschillencommissie vernietigt het besluit van het bestuur op grond van een artikel uit het FIDE- handboek dat niet alleen niet van toepassing is, maar dat bovendien niet langer geldig is en reeds vervangen is door een ander artikel. Bovendien komt de geschillencommissie met 2 alternatieven voor het vernietigde besluit. Iedereen binnen het bestuur is het over eens dat de geschillencommissie hier zwaar haar spreekwoordelijke boekje te buiten is gegaan. Een geschillencommissie heeft niet de bevoegdheid om nieuwe voorstellen te maken en een geschillencommissie moet zich baseren op de actuele reglementen. Maar verder dan de vaststelling geraakt het bestuur nog niet.

's Middags kondigt de Nationale Veiligheidsraad de ommekeer van de lockdown aan. Tot nu toe was niets toegelaten behalve een lijst met toegestane activiteiten, vanaf nu mag alles behalve een lijst met verboden activiteiten.

Wanneer ik Benjamin bij het avondmaal zie, zie ik voor het eerst sinds de coronacrisis pretlichtjes in zijn ogen. Het jaarlijkse weekendje van de KOSK, dat gepland is vlak na zijn examens is misschien toch mogelijk.

José komt uit de lucht vallen wanneer ik het bestuur meldt dat meerdaagse uitstappen (waaronder het KOSK weekend) met 10 bubbels mogelijk worden, maar Roel bevestigt snel dat ik de maatregelen goed begrepen heb en dat hij ook wil gaan.

### **Donderdag 11 juni**

Het KOSK -bestuur komt voor de eerste keer terug samen sinds de Coronacrisis. José heeft voor de gelegenheid een grote cirkel van tafels gemaakt zodat iedereen de sociale afstandsbewaring kan respecteren.

Net als bij de KBSB bespreken we de opgeschorte competities: interclub en het clubkampioenschap. Hoewel iedereen voor het annuleren is van het huidig CK, komt José met een origineel voorstel. Hij wil het bestaande CK in het najaar hervatten en dan in december/januari het nieuwe CK laten starten dat dan zou eindigen in juni. Hoewel ik geen grote voorstander ben, wil ik deze formule een kans geven.

Ondertussen bespreken we ook de nieuwe richtlijnen van de KBSB om te schaken in tijden van Corona. In overleg met de Vlaamse overheid wordt het

- een lokaal met 4m<sup>2</sup> per speler waarbij de spelers moeten blijven zitten. Enkel een toiletbezoek is een toegestane verplaatsing (buiten roken is dit niet)
- bediening van drank door een gemaskerde
- volledige contact tracing
- mondkapje verplicht indien verschillende leeftijdsgeneraties samenspelen
- indien mogelijk zitten wit en zwart naast elkaar en spelen op elk hun eigen bord met een klok middenin

Indien deze regels nog van kracht blijven voor de Nationale Interclubs, zit de KOSK met een lokaalprobleem.

Ook de trip naar de Kemmelberg is bevestigd: We gaan met 10 in een bubbel: Roel + Vanessa, Patrick + Renée, Benjamin, Jean-Pierre, Gaitan, Ollie, Glenn en mezelf. We zien ernaar uit

De bestuursleden zitten voor de eerste keer terug samen en wat opvalt is dat iedereen een andere kijk heeft op de coronacrisis en de gevolgen. Sommigen hebben persoonlijk nog schrik om de draad van het leven terug volledig op te pakken, anderen voelen zich een stuk zekerder. Gelukkig beseffen we allen dat onnodige risico's uit den boze zijn, alhoewel Glenn mij onbewust een van zijn karakteristieke schouderklopjes gaf.

Na de vergadering doen Willy, Ollie, Roel en ik het eerste post-corona terrasje in café De Relais op Petit-Paris. Man, wat doet dit deugd. De Rodenbachs vloeiden nog nooit zo zoet binnen. De verboden vrucht die plotseling weer mag is heerlijk. De tijd vliegt voorbij.

### **Zaterdag 13 juni**

Mijn 2e terrasje, deze keer à l' Improviste op het Mijnplein. En de terrasjes van alle restaurants die open zijn, zitten vol. De restaurants die niet open zijn, hebben de boot gemist of zullen niet meer openen. De mens lijkt overgegaan te zijn naar een nieuwe fase, het genieten van drank en eten is terug.

De RvB van de KBSB heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de geschillencommissie. Hoewel niemand het eens was met de beslissing van de Geschillencommissie is de stemming nipter dan verwacht: 5 voor, 3 tegen 1 onthouding.

### **Zaterdag 20 juni**

De KBSB houdt een buitengewone algemene vergadering, met als belangrijkste punt op de agenda: de wijziging van de statuten en het interne reglement om deze in lijn te brengen met de nieuwe wet op de vennootschappen die sinds 11 januari van kracht is,

Er staan 68 stemonderwerpen op het programma, niet langer behapbaar voor een manuele procedure op papier of op afroeping. Ik heb samen met Anke de laatste weken hard gewerkt

en veelvuldig getest om mijn stemsoftware uit te breiden naar PC (voorheen enkel smartphones) en om het stemmen op afstand mogelijk te maken.

Helaas hebben we een kleinigheid over het hoofd gezien. In de vorige versie gebruikten we QR-codes die door een smartphone gescand worden. Nu hebben we bijkomend invoervelden voor het toetsenbord van een PC voorzien. Helaas is dit op 1 plaats in het programma vergeten. M.a.w. je moet op je PC een webcam hebben om te kunnen stemmen.

Ik kan het probleem gemakkelijk omzeilen voor de personen (een vijftal) die bij mij in de Cirkelstraat zitten, maar voor de clubs die op afstand hebben ingebeld is dit onmogelijk. Zeven clubs kunnen niet stemmen en het stemmen moet dus afgelast worden. Effe balen

## **Vrijdag 26 juni**

Het Kimmelweekendje begint met de lunch in restaurant Terminus. Een jaar of 4 geleden zijn we er ook geweest. De zaakvoerder was in het verleden de sommelier van het Hof van Kleve en heeft bijgevolg een uitstekende en betaalbare wijnkaart. Het restaurant ligt pal op de grens op de baan Poperinge - Steenvoorde, wat maakt dat de helft van de klanten en 100% van het personeel Frans is.

Om 12u30 zitten we allemaal buiten aan tafel voor de eerste clubactiviteit sinds maart. De samenkomst smaakt zoet: allemaal blij gezichten die eindelijk nog eens de lijfgeur en lichaamstaal van de anderen kunnen opsnuiven. De ochtendlijke onweersbuien zijn voorbij en het mooie weekend waar iedereen naar uitkeek, is gestart.

Het restaurant is een schot in de roos. Het eten is verbazend lekker en de wijn, door een gulle sponsor geschonken, is heerlijk. Voldaan kijken we uit naar het vervolg van het weekend.

Ollie en Glenn hadden het plan opgevat om naar Watou te gaan om een breugelmaaltijd + vlees voor de BBQ van zaterdag bij de lokale slager te kopen, terwijl de rest incheckte in BellaRosa, de magnifieke hoeve die we gehoord hebben. Expres of niet, Ollie is de weg kwijt en belandt in Steenvoorde. We kregen dus un repas Brueghel en de la viande pour le BBQ. Ook enige strontworsten (andouillettes voor de kenners) had Ollie meegebracht. Dit laatste doet mij sterk vermoeden dat het onderbewustzijn van Ollie wel degelijk intentioneel naar Steenvoorde reed.

Door de coronacrisis mochten we enkel in een bubbel van 10 langskomen. Bellarosa telt 8 kamers: de 2 koppels hadden elk hun kamer en de rest sliep elk in een andere kamer. Geen storend gesnurk of onverwachte nachtelijke penetraties dit jaar. We placeren ons buiten aan de tafel voor een spelletje blokus en een aperitiefje.

Onze smaakpapillen worden ook 's avonds goed verwend. De rilletes zijn uitmuntend, en de overige charcuterie en kazen zijn ook niet slecht. Dit alles wordt doorgespoeld met wijn van hofleverancier Carpevino en wat gerstenat. In de late avond start het pokeren en wordt de single malt en de aquavit bovengehaald. Er zijn slechtere dagen in een mensenleven

## Zaterdag 27 juni

Uitgeput van de vele overuren die ik de laatste weken geklopt heb, stommel ik zaterdagmorgen om halfeen mijn bed in. Acht uur later ben ik fris en monter en nuttig ontbijtkoeken en pistolets die Patrick bij de lokale bakker heeft gehaald.

De schade die pokeraars hebben nagelaten valt mee: er zit slechts een gebroken wijnglas in de vaatwasser (blijkbaar de nieuwe glascontainer) en de whisky is nog niet op.

Helaas steekt de wind op en zal de BBQ deze avond binnen moeten worden genuttigd.

Ik neem contact op met het thuisfront en vrouwlief is gisteren blijkbaar ziek geworden: 38 graden koorts en overal spierpijn. Symptomen die op Covid-19 zouden kunnen wijzen. De test is gisteren reeds uitgevoerd en vandaag is het bang afwachten op de uitslag.

Plotseling besef ik dat als mijn vrouw positief test, de volledige bubbel in quarantaine moet tot er uitsluitel is dat ik of Benjamin al dan niet positief testen. Corona is heel dichtbij gekomen. Als plichtsbewuste burger licht ik de anderen in, maar de reactie is niet spectaculair, we moeten leren leven met de nieuwe situatie die Corona ons heeft opgelegd.

Rond de middag splitst de groep zich op in 2 waarbij een deel op aanraden van Gaitan naar een bistro trekt in Watou, terwijl een ander deel zich naar Debs Tea Garden begeeft op mijn aanraden. Debs Tea Garden ligt op de flanken van de Kemmelberg aan de kant van Dranouter, maar blijkt slechts op 4 juli te heropenen. We zakken af naar de markt van Dranouter voor een terrasje onder een schuchter zonnetje.

's Avonds is er de traditionale BBQ. Er zijn echter een aantal zaken die de BBQ bemoeilijken:

1. Na de openingshapjes blijkt de gasfles op zijn laatste benen te lopen en moeten we bij Isabel aankloppen voor extra energie. Dit geeft aanleiding tot een uitgebreide receptie waarbij de bubbel van 10 even de bubbel van 12 wordt en we 4 dagen vooruitlopen op de beslissing van de NVR
2. De hulpkok (zijnde ik) heeft tijdens de vergadering een videoconferentie met Bycco over het BJK2020. Rudi Valcke neemt deel en blijkt terug alive and kicking te zijn. Yes!
3. Last but not least. Als ik terug in de menigte kom blijkt de hoofdkok (zijnde Ollie) begonnen met zijn traditionele winterslaap. Hij heeft zich in een stoel aan tafel neergeploft en is à la Masse in slaap gevallen. (video footage is bij mij te verkrijgen)

## Zondag 28 juni

De schade van de vorige nacht is merkbaar veel groter. Roel, in een onbewaakt moment door José als varkenshoeder benoemd, heeft een stapje in de wereld gezet. Of beter gezegd in de tuin van BellaRosa. Of nog beter gezegd: hij is tijdens een plaspauze in de struiken gevallen en heeft daarbij enkele prachtige verticaal groeiende bloemen een horizontaal levenseinde bezorgd.

Hierbij is het nogmaals bevestigd dat een man niet kan multitasken: tegelijkertijd roken, plassen, rondkijken in de prachtige tuin en zichzelf rechtstaande houden is een onmogelijke opdracht voor een man, zeker met te veel alcohol in zijn bloed. (video footage van de aangerichte schade is bij mij te verkrijgen)

Omdat we nog massa's charcuterie over hebben besluiten we 's middags een kleine broodlunch te houden. Om 17u00 sluiten we af met de traditionele spaghetti van Glenn

Ondertussen nog contact gehad met vrouwlief en het verlossende nieuws ontvangen: test negatief. Niemand hoeft in quarantaine.

Na de spaghetti volgt de traditionele opkuis die opmerkelijk vlot verloopt. Iedereen helpt. De afrekening verloopt even vlot. We hebben ervoor gekozen om alle eten en drank door 10 te delen, ongeacht wat iedereen consumeert. Dus geen gedoe met streepjes trekken of katjes die blaadjes in de BBQ doen verdwijnen. Een aanrader naar volgend jaar toe.

Na de grote opkuis blijkt dat de flessen Cava en de pot choco onaangeroerd bleven. Misschien wijzigt Corona ons gedrag toch een beetje.

Aangezien de club vanaf vrijdag 3 juli weer opengaat, stopt mijn Coronadagboek hier .

## Hugo

Hugo Roman heeft de voorbije weken mijn mailbox gestalkt met quotes in allerlei lettertypes en lettergroottes. Ik heb hier een selectie gemaakt. Wie meer wil, kan dit zeker bij Hugo opvragen. Zorg voor voldoende vrije ruimte in je mailbox

Timetrouble is no excuse. The fact that a player is very short of time is to my mind, as little to be considered as an excuse as, for instance, the statement of the law-breaker that he was drunk at the time he committed the crime.

(Aljechin)

Ik heb twee grote liefdes gehad in mijn leven: mijn vrouw en het schaakspel. Van geen van beiden heb ik echter ooit iets begrepen.

(Russisch filosoof)

Goethe in Egmond, treurspel in vijf bedrijven, laat Willem van Oranje zeggen tegen graaf Egmond: 'Immer sta ik, als over een schaakbord gebogen, en geen enkelen zet des tegenstanders houd ik voor gering'

Geen mensch men vint

Die altijd wint

(De Druivelaar)



# Yen

## 1953

We beginnen met het bestuur in 1953 te overlopen:

Voorzitter Teetaert

Ondervoorzitter Vantuynne

Secretaris Deweert

Penningmeester Dieperinck

Tornooileider Rosseel

Bibliothecaris Vanherreweghe

Materiaaloverste Douvere

Lea Tavernier beheert het lokaal maar maakt geen deel uit van het bestuur.

In 1953 start het clubkampioenschap met 20 deelnemers in de A-groep, Carlos Vantuynne werd de verrassende winnaar, enkel de jonge Vanhoorne kon van hem winnen. De club telde in 1953 83 leden en had heel wat kosten door het nieuw lokaal (cash flow van 115500 frank) waardoor de financiële crisis om de hoek begon te loeren. Het aantal leden stijgt wel licht (niet wellicht ☺) naar 83.

Het was zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn want founding father Boddaert neemt na een conflict ontslag uit het bestuur. Het 'definitief ontslag' in september volgt na een conflict over de formule van het clubkampioenschap met Vantuynne en zo verliest de club één van zijn allerbelangrijkste pionnen. Men blijft echter niet bij de pakken zitten, want Tetaert speelt alweer de verzoenende figuur en slaagt erin de violen gelijk te stemmen. 't Zijn geen gemakkelijke karaktertjes die schakers, dat is toch iets wat altijd gebleven is. Vaak heel toffe gasten, maar bijna nog ingewikkelder om ze overeen te doen komen dan een mat in 34 oplossen.

Teetaert is niet alleen een sterke diplomaat, maar kan ook op het schaakbord zijn mannetje staan want hij wint 'De beste zet' en de titel van blitzkampioen. In 1953 start een nieuw tornooi: het cup-tornooi. Ook een simultaan door meester Thibaut stond op het programma, hij won met 13-5 tegen de Koskers. Opnieuw speelde ons clubje heel wat vriendenmatches (tegen Bredene, Duinkerke, Arras, Gistel) en diverse leden deden het goed op tornooien. Voor ontspanning is er altijd plaats geweest in onze club, in 1953 reisde een delegatie Koskers naar Arras.

1953 was vooral de start van een hele sterke lichter schakers die de Kosk weer naar ongekende hoogten zouden stuwten. Michel Vanhoorne, Albert Vandezande en Roland Beyen stroomden door van de schaakschool van Germain Billiet in het Atheneum naar de Kosk. Billiet was leraar Nederlands en Engels, maar zijn passie lag vooral in het schaken. Hij gaf de jongelingen een 'lepeltje theorie' en liet hen daarna enkele partijtjes spelen. Zijn klasje werd een kweekvijver van Oostendse talenten.

In interclub was de Kosk een middenmoter in eredivisie, in 1953 konden we een mooie 4<sup>de</sup> plaats (op 9) veroveren. De andere clubs in eerste waren (in volgorde van uitslag in 1953)

Colle Brussel, de Koninklijke Antwerpse, Groeninge Kortrijk, Brugge, Merksem, Gent, Jean Jaurès en Ruy Lopez Bruxelles. In de interclub 1953-1954 dacht Merksem dat de KOSK zich expres had laten verliezen (stel je voor zeg) tegen Jean Jaurès, maar dit kwam omdat juist op deze datum twee spelers (Pepers en Gesquière) niet konden spelen. In het archief zit heel wat Franstalige briefwisseling waarin men dit probeert duidelijk te maken. Maar Frans is Chinees voor mij, dus ik ga hier verder niet op in. Toch heeft de club het beste voor met iedereen. Een mooie illustratie hiervan is de volgende brief van Teetaert aan de burgemeester om alsnog een onderscheiding aan te vragen voor bestuurslid Van Herreweghe (zie verslag 1950).

Koninklijke Kring  
\*\*\*\*\*

14 Juli 1953.  
Hennepstraat,53

de Heer Jan PIERS,  
Volksvertegenwoordiger,

COSTENDE

Zeer Geachte Heer,

Destijds hebben wij Uwe tussenkomst ingeroepen om het bekomen van een onderscheiding in de Nationale Orden, voor ons bestuurslid, VAN HERREWEGHE Adolf, die sinds meer dan 25 jaar zijn functie in onze kring waarneemt.

Het Ministerie van Openbaar Onderwijs - Dienst voor Volksopleiding (Nr 90) liet ons op 5 Juli 1952 weten dat het dossier samengesteld werd doch dat men de conclusie diende af te wachten van een Interdepartementale Commissie gelast met de hervorming der reglementatie inzake het toekennen van ere-onderscheidingen.

Op 19 Juni l.l. hebben we opnieuw aangedrongen doch kregen op 28 Juni als antwoord dat onze vraag niet kon ingewilligd worden, "daar de bedrijvigheid van betrokkene niet voldoende is om de toekenning van een onderscheiding in de Nationale Orden te rechtvaardigen".

Welnu, twee andere bestuursleden hebben in 1950, om nagenoeg dezelfde reden, vereerd geweest met de Zilveren Medaille van de Orde van Leopold II.

Wij durven het nu U te vragen, ons het groot genoege te doen tussen te komen opdat de zelfde onderscheiding aan ons bestuurslid Van Herreweghe zou toegekend worden.

Wij twijfelen er niet aan of U zult al het mogelijke daar voor doen, en danken U daarom van harte bij voorbaat.

Inmiddels tekenen wij, Geachte Heer Volksvertegenwoordiger, met eerbiedige groeten.

Namens het bestuur,  
De Voorzitter,

P? Teetaert

Dus drie jaar lang heeft de Kosk bergen werk verzet voor een klein eretekentje van een Kosklid, helaas tevergeefs.

Het slotwoord neem ik over van het verslag van de algemene vergadering van 12/12/1953:

'Ik spreek namelijk de hoop uit, opdat alle leden van onze kring in volle verstandhouding en samenwerking om de paar hangende vraagstukken die zich nog voordoen definitief aan kant te schuiven. Bijgevolg scharen we ons rondom onze voorzitter en zijn medewerkers, opdat de KOSK blijve wat het was: een parel van onze landelijke schaakbeweging'.

## Willy

Willy zorgde voor een revival van de jaren 50. Hij zond ons scans toe van Pat, zoals het Kosk-tijdschrift toen heette van 1951. We kunnen dit helaas niet opnemen wegens te groot bestand, maar wie interesse heeft, kan dit bij Willy opvragen.

## Yen

Het online blitztoernooi van de kosk is intussen geëindigd. Bedankt aan alle deelnemers en sympathisanten, het was spannend en tof. Natuurlijk gaat er niets boven een live clubavond in ons geliefde lokaal, maar dit alternatief werd toch door vele leden gesmaakt. In het vorig Knipoogske waren we bij ronde 8 gebleven.

Ter herinnering:

Toernooi 8 werd een spannende strijd tussen de usual suspects in de top 3. Deze keer was Bruno derde, Tijs tweede en Benjamin alweer de winnaar. Nee, hij is nog steeds niet op zoek naar een lief. De lucky loser is onze Franse gastspeler Stéphane, Félicitations !

De score (én de chat voor de liefhebbers) kan hier worden teruggevonden:

<https://lichess.org/tournament/SbC3bype>

Toernooi 9, de voorlaatste uit het mooie rijtje, respecteerde de online elo. De sterkste spelers eindigden bovenaan en de allersterkste op nummer 1 met overschot. Benji verloor slechts 1 partij, wel van een heel sterke speler 😊 . Met 56 punten kon niemand aan hem tippen.

Benjamin is outstanding als blitzer en bewees dit trouwens onlangs door Vlaams snelschaakkampioen te worden! Jammer genoeg is hij zodanig bezig met blitzen dat hij nog steeds de tijd niet heeft gevonden om een lief te zoeken 😊 . Ikzelf eindigde nipt tweede voor Bruno, we haalden allebei 38 punten, maar ik scoorde een hoger winpercentage en een hogere TPR. Gaitan was deze keer de lucky loser. Via de volgende URL

<https://lichess.org/tournament/LF7iCydV> kan je nog eens de resultaten bekijken.

Het laatste toernooitje was een experiment van schrijver dezes. Via playchess liep er een actie waarbij een mooi schaakpakket kon gewonnen worden. Daarvoor dienden we een blitztoernooi te organiseren met minstens 64 partijen. Jammer genoeg heeft mijn oproep niet het gewenste resultaat opgeleverd en speelden slechts 10 spelers mee. Heel hartelijk dank aan die mensen, maar helaas niet voldoende voor de prijs. We zullen dan ook geen rekening kunnen houden met de uitslag van dit toernooi omdat ook de nicknames anders waren en het wat te ingewikkeld wordt voor mijn hersencel.

Dit alles brengt ons bij het volgende eindresultaat: (met dank aan Erwin Couvreur voor de fantastische excelsheet met formules en heel de santeboetiek)

Rang	Naam	Tornooipunte n	Scheidingsptn 1	Scheidingsptn 2
1	DaniellaQueen	50	50	50,387
2	Trompatzer	48	48	48,279
3	DikkeBertha	45	45	45,328
4	Hirikara	37	37	37,2201
5	Chansard	32	32	32,155
6	Sff75	32	32	32,109
7	AlexPeeters	28	28	28,099
8	Varar	20	20	20,098
9	DimitriZot2018	20	20	20,078
10	MyLittlePoney	12	12	12,047
11	FelixTheCatChess	9	9	9,038
12	Dwaaas	7	7	7,046
13	MaartenPas	7	7	7,034
14	Koskeraar	6	6	6,059
15	Chessboytje	6	6	6,046
16	Eurostar	6	6	6,028
17	punnichero	5	5	5,023
18	DrityTrix	4	4	4,026
19	Ruben_Decrop	2	2	2,035
20	Christyx	0	0	0,004
21	OnceUponThePawn	0	0	0

In de A-reeks is het duidelijk, DaniellaQueen aka Benji is de winnaar van het boeltje. Hij is niet alleen Vlaams blitzkampioen, nee veel belangrijker: hij is online blitzkampioen van de KOSK !!

Tijs eindigt tweede en Bruno legt beslag op de derde plaats. Misschien vindt hij nu de moed om een mooie comeback te maken in de club?!

Rang	Naam	Tornooipunte n	Scheidingsptn 1	Scheidingsptn 2
1	Glenn Dayer	50	50	50,153
2	MichaelP007	48	48	48,135
3	PartyPoppe	39	39	39,057
4	Beibie	36	36	36,063
5	Luc1971	33	33	33,05
6	Henk_V	32	32	32,047
7	ArnMagnusson	25	25	25,047
8	Kabee	25	25	25,039
9	Xiaan99	12	12	12,008
10	Trolvrouw	8	8	8,008
11	TrolChess	8	8	8,004
12	FrankyNolf	6	6	6,004

Glenn toont dat je de Noenkel nooit mag onderschatten en wint de B-reeks, net voor Michael en Gaitan

Rang	Naam	Tornooipunte n	Scheidingsptn 1	Scheidingsptn 2
1	Timehole	50	50	50,094
2	Brian 64	45	45	45,039
3	Field Player	41	41	41,028
4	KnipOogske	40	40	40,01
5	QuintenJoseph	23	23	23,015
6	Yorben Peeren	14	14	14,006
7	Yonas Peeren	12	12	12,004
8	Anitoutska	9	9	9
9	Emoschaak	8	8	8
10	Mariacho	7	7	7
11	Brisbane	6	6	6
12	0	0	0	0

Winnaar van de C-reeks is Karel, die eigenlijk een beetje 'gezeurd' heeft door te beginnen met een lage online-rating. Hij is ongetwijfeld meer waard. Brian en Luc Vandevelde vervulde de top 3

Voilà, alle kampioenen en scores zijn bekend. Rest mij nog iedereen te bedanken voor de enthousiaste deelnames (enkele spelers misten geen enkel tornooi) en vooral ook Erwin voor de excel-ondersteuning. Hopelijk tot binnenkort in de club want er gaat toch niets boven een live partijtje met lekker drankje en luidruchtige kibitzers !